

Hans og Matthias havde fået en go ide, de ville lave en tur til Kroatien ----- og mon ikke det lykkedes JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWWW da, for hunden en fin tur.

Vi skulle mødes i Bled i Slovenien lørdag den 1-9, der viste De fra starten af --- at De er De fødte rejsearrangører --- der var fede hoteller og pensionater hele vejen J Absolut klasse!!

Søndag var der arrangeret en rundtur i drypstenshulen i Postojna, halvdyrt men de forstår at lave kassen dernede.



Vi fortsatte mod Rijeka --- Pansion Smrika, et lille hotel vi benyttede på returvejen igen og med god grund, der var fin lægebehandling til brandsår.

Mandag kørte vi mod Sukosan langs kysten, masser af sving J på næsten samtlige 250 km. Vi havde en mc-fri dag i Zadar, hvor vi kunne ose lidt, eller bare slappe af --- Vi tilbragte 2 nætter på Hotel Joso i Sukosan.



Onsdag – op på geden igen, og kurs mod Plitvicka National Park, der travede vi rundt hele eftermiddagen ---- flot og med mange indtryk. Værtinden på House Samardzic, havde tilbudt at lave aftensmad til os.

En herremiddag blev det til grillet ørred eller kød efter eget valg –mums – det smagte.

Torsdag var der kurs mod Rijeka igen, men først lige en tur forbi en gammel by Bihac, hvor vi kunne strække benene og spise is.



Fredag kører vi lidt på Istrien ad snørklede veje og finder derefter turens sidste hotel i Trieste i Italien, vi hygger lidt med pizza på turens sidste aften, og forbereder os mentalt på hjemturen.

Alt i alt, havde vi en pragtfuld tur uden uheld, altså når vi ser bort fra brandsår og en kobling der var gået i udu.

Tusind tak til jer begge, for jeres store indsats til en perfekt tur –det kørte jo som på skinner

Mvh

Bjarne – en af de 9 tilfredse deltagere J